

er meer dan honderdduizend Joden weggevoerd. In het totaal zijn er in de tweede wereldoorlog ongeveer zes miljoen Joden omgekomen. Eén van hen was Anne Frank. Een meisje, dat met haar familie ondergedoken zat in Amsterdam. Ze werden ontdekt en samen met haar zusje is ze in het concentratiekamp overleden aan de tyfus. Na de oorlog hebben ze haar dagboek gevonden, dat onder de titel "Het Achterhuis" is uitgegeven. Er is ook een toneelstuk van gemaakt.

In Auschwitz won men zeep uit menselijke resten. Men heeft er een hele fabriek voor gebouwd met een zeeproductie van onvoorstelbare omvang. Dan gooit een SS'er een kind in het kamp een stuk zeep toe. 'Da hast du ein Stückchen von der Mama.' Een bevel?

L bevrijd

Op 6 juni 1944 is het eindelijk zover. De geallieerden (Engeland en haar bondgenoten) landen aan de kust van Normandië. Dit is het begin van de Victorie. In september 1944 ¹⁹⁴⁴ waren bijna heel Frankrijk en België. In Nederland denkt men dat de bevrijding nabij is en Dolle Dinsdag breekt aan. Duitsers en NSB'ers vluchten overhaast naar het Oosten. Maar de bevrijding laat nog op zich wachten. Zuid Nederland wordt nog in 1944 bevrijd, maar boven de grote rivieren moet men nog een verschrikkelijke hongervinter doormaken (speciaal de vesting Holland). Hongertochten worden ondernomen naar het platteland. Er was geen brandstof meer. De mensen vielen dood op straat neer van de honger. Na onderhandelingen van 28-30 april 1945 met de Duitsers volgden toen de "fooddroppings" op 5 mei 1945 kwam de capitulatie. Nederland was weer vrij.
