

Meteen hierna wordt Utrecht door middel van uit de lucht uitgeworpen pamfletten met hetzelfde lot bedreigd. De Nederlanders leggen de wapens neer. Generaal Winkelman (de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht) kondigt dit in een radiorede aan.

De bezetting is definitief. Hitler benoemt Seyss-Inquart, een Oostenrijker, tot Rijkscommissaris voor het bezette Nederland. Hij wordt geïnstalleerd in de Ridderzaal in Den Haag.

De naam Koninklijke moet uit alle namen verdwijnen. Bijv. "Koninklijke Bibliotheek" wordt "Nationale Bibliotheek". Alle foto's van het koningshuis moeten verwijderd worden.

Veel erger zijn echter al de verordeningen tegen de Joden. Deze werden voor de oorlog al in Duitsland achtervolgd en gepest. Velen waren dan ook uit Duitsland weggevlucht. In 1940 werden de volgende maatregelen tegen hen afgekondigd:

"Joden moeten uit de luchtbeschermingsdiensten;
Na 1932 naar Nederland geëmigreerde Joden moeten zich melden;

De benoeming en bevordering van Joodsche ambtenaren is verboden;

De ambtenaren moeten een zgn. "Ariër verklaring" afleggen;
Bordjes "joden niet gewenscht" in café's, restaurants, winkels enz. opgehangen worden;
Alle Joodsche ondernemingen moeten zich aanmelden;

De Joodsche ambtenaren worden uit hun ambt ontslagen;
Duits dienstpersoneel van Joden moet worden ontslagen; "

moeten



In 1941 vindt de eerste razzia plaats in Amsterdam. Vierhonderd (400) Joden worden weggevoerd. Hierna volgt de bekende februari staking op 25 en 26 februari. De staking wordt door de Duitsers onderdrukt. Mensen worden door hen gevangen genomen waarvan ze denken dat het de aanstichters van de staking zijn. Op 13 maart worden 18 mensen door de Duitsers doodgeschoten.

Jan Campert, schrijver en vader van de huidige schrijver Remco Campert, die zelf in 1943 in Duitse gevangenschap is omgekomen, schreef naar aanleiding van deze gebeurtenis het gedicht: HET LIED VAN DE ACHTTIEN DODEN.