

De oorlog in Nederland

In de nacht van donderdag op vrijdag 10 mei overschreden de Duitse troepen onze grenzen. Ruim een uur later bombardeerden ze onze luchthavens. We hadden oorlog met Duitsland. Ze bombardeerden al de bruggen over de Maas en de IJssel. Er zouden nog veel bombardementen volgen.

Omdat er zo verschrikkelijk veel gevochten werd, achtte de regering het noodzakelijk naar een ander land te gaan (Engeland). In de kranten stond: "de koningin en haar ministers hebben zich daarom naar elders begeven" Op 14 mei vond het bombardement op Rotterdam plaats. De foto's spreken voor zichzelf. Binnen een uur lag de binnenstad plat. 900 mensen verloren hierbij het leven.

13.20 uur 14 mei 1940



14.00 uur 14 mei 1940

